



Inhoud

- * Gouden Griffel en Penseel
- * Kinderboekenweek
- * Biebscan
- * Landelijke dichtwedstrijd
- * Leesambassadeurs
- * Stach
- * Meesters- en juffenavond 2023
- * Nieuwe boeken getipt



Gouden Griffel en Penseel

Wat ons betreft twee fantastische winnaars!!!



Op dezelfde dag dat Cato ter wereld kwam, heeft haar moeder die verlaten. Cato's vader is sindsdien altijd afwezig, ook al zit hij gewoon tegenover zijn dochter aan tafel. Cato heeft zich er inmiddels bij neergelegd. Denkt ze.

Wanneer ze thuis een vreemd kaartje vindt van een verlaten bioscoop en ontdekt dat deze weer open is, besluit Cato er een kijkje te gaan nemen. Al snel blijkt dat het geen gewone films zijn die daar draaien, integendeel. Het bioscoopscherm blijkt een 'deur' te zijn om terug te gaan naar het verleden. Op zoek naar avontuur en de waarheid over haar moeder, wordt Cato meegesleurd op een gevaarlijke reis door tijd en herinneringen, recht naar een plek diep in haar hart. Een plek die ze altijd voor zichzelf verborgen had weten te houden. Tot ze voor een keuze staat die het leven van haar en haar vader voorgoed zal veranderen.

'De aardbol leek in alle windrichtingen doorkruist en minutieus in kaart gebracht. Maar er bleek iets over het hoofd te zijn gezien, iets aan de atlassen te zijn ontsnapt.

Een heel continent nog wel: Terra Ultima.'

En wat voor een continent: het is kolossaal en volstrekt uniek.

De natuur kon er haar gang gaan zonder ingrijpen van de mens.

Ontdekkingsreiziger Raoul Deleo vond Terra Ultima na een jarenlange zoektocht. Met kleurrijke, gedetailleerde tekeningen doet hij verslag van zijn expedities en van de wonderbaarlijke dieren, planten en landschappen die hij er aantrof.



Terra Ultima zorgde al voor opwinding binnen de wetenschap. Maar nu kan iedereen kennis maken met het onbekende werelddeel. Speciaal voor dit boek kreeg Noah J. Stern, collega-ontdekkingsreiziger en bioloog, toegang tot het archief van Deleo. Hij maakte een representatieve selectie van prenten en aantekeningen, zodat iedereen zich een beeld van dit fascinerende, nieuwe werelddeel kan vormen.



Kinderboekentuin in de Kinderboekenweek



Gaat los deze week! We wensen jullie allemaal een Gi-Ga-Geweldig-Gezellige Kinderboekenweek toe, waar het lezen en leesplezier 10 dagen centraal staat!

Ook bij ons in de winkel zijn een paar leuke activiteiten die we jullie niet willen onthouden.

Woensdag 5 oktober is onze verjaardag en vieren we dat de Kinderboekentuin 5 jaar bestaat! Speciaal daarvoor komt Kindertheater Kaboem! om 15:00 uur een voorstelling spelen in de winkel. Toegang is gratis, kom op tijd voor een goed plekje. Wil je alvast een voorproefje?

<https://youtu.be/z5TSin0aHP4>



Zaterdag 15 oktober is schrijver/acteur Kevin Hassing op bezoek in de winkel, vanaf half vier. Hij vertelt en leest voor, kletst met je en hem kennende wil hij vast iets liefs voor je schrijven in jouw boek van Mus & Kapitein Kwaadbaard.



Biebscan

Sinds kort zijn wij de samenwerking aangegaan met Onderwijs in Beeld, een organisatie opgezet door twee jonge mensen



Landelijke dichtwedstrijd



Leesambassadeurs

Lezende leraren zorgen er vaak voor dat leerlingen ook meer gaan lezen. Nóg beter werkt het als leerlingen elkaar leestips gaan geven. Maar waar begin je nou met uitkiezen van een leuk boek?? Er zijn zóveel boeken!

Zet daarom de lezers in je klas aan het werk om anderen in de school te inspireren. Doe dit samen met De Kinderboekentuin en 2 à 3 leerlingen van (elke) groep 7 & 8. 'Voor corona' hebben er al enkele scholen meegedaan.

Wat is het idee?

Vanuit de winkel kunnen kinderen de zgn leesexemplaren lenen. Zij lezen het boek dat ze hebben uitgekozen en schrijven er (kort) een recensie over. Deze recensies plaatsen we op onze website. Alleen de voornaam, leeftijd en school wordt hierbij vernoemd. Een enkele keer plaatsen we ook een recensie op onze social media (zonder foto van het kind)

Wat vragen we van iemand van school?

- Maak leerlingen enthousiast
- Begeleid ze bij het leesproces, houd vinger aan de pols, laat weten dat je ze daadwerkelijk volgt
- Leer ze op hun niveau hoe je een recensie schrijft
- Geef deze leerlingen ook een 'podium' binnen de school. Laat ze over hun boek vertellen, ook aan andere klassen





Meesters- en juffenavond

De inspiratie-avond voor de Kinderboekenweek!



Nieuwe boeken getipt

De jongen met bloemen in zijn haar – Jarvis



uitgeverij Lemniscaat

Het troostende verhaal voor iedereen die een David kent of is.

Dit is David. Hij is de jongen met bloemen in zijn haar. Hij is mijn beste vriend.

Iedereen houdt van David. Zelfs Juf Jansen, en zij moet niezen van bloemen.

Hij is vrolijk en lief, net als zijn bloemblaadjes. Maar op een dag komt David

op school met een muts op zijn hoofd. Al zijn bloemen zijn afgevallen.

Iedereen blijft bij David uit de buurt, bang om zich pijn te doen aan zijn kale

stekels. Iedereen, behalve Davids beste vriend. Hij vindt een manier om David

door deze moeilijke periode heen te helpen. Jarvis vertelt in eenvoudige

woorden en prachtige beelden een verhaal dat zelfs de jongste lezers helpt om te praten over een moeilijk onderwerp – anders zijn of ziek zijn. Een prentenboek dat hoop kan geven en de moed om anderen te helpen. Een boek dat op geen school en in geen boekwinkel mag ontbreken. Leeftijd 5+

Beer zoekt een beste vriend – Petr Horáček



uitgeverij Lemniscaat

Twee beren zoeken een beste vriend... 'Hallo,' zei Zwarte Beer. 'Hallo,' zei

Bruine Beer. Hij klonk een beetje verbaasd. 'Wat doe jij hier?' vroeg Zwarte

Beer. 'Ik zoek een vriend,' antwoordde Bruine Beer. 'Wat een toeval,' zei

Zwarte Beer. 'Ik ook. Zullen we samen zoeken?' 'Goed idee,' zei Bruine Beer.

'Kom, dan beginnen we meteen.' Petr Horáček doet het weer: hij maakt een

boek dat je meteen aan iedereen wilt voorlezen en aan iedereen cadeau wilt

doen. Een boek dat er is alsof het er altijd al was. Zwarte Beer zoekt namelijk

een vriend. En als hij Bruine Beer tegenkomt, wil het toeval dat ook hij een vriend zoekt. Dus zoeken

ze samen. Maar het is bepaald niet makkelijk om een vriend te vinden. Of is die dichterbij dan ze

denken? Een hartverwarmend prentenboek over vriendschap van de illustrator van Moppereend en

Kleine Muis. Leeftijd 4+

Kleine Jonthans grote dag – Steve Small



uitgeverij Luitingh-Sijthoff

Kleine Jonthans grote dag van Steve Small (o.a. De eend die niet van water hield

en Ik blijf bij jou) gaat over een kleine olifant met grote ideeën en is een

onweerstaanbaar prentenboek over opgroeien. Voor alle kleuters die niet kunnen

wachten om groot te zijn! Vandaag is een GROTE dag: Jonathan is jarig. Als

cadeau krijgt hij een jas, precies zoals zijn vader altijd draagt. Maar de jas is te

groot. Of is Jonathan te klein? Wanneer zijn vader hem meeneemt voor een

feestelijk dagje uit, doet Jonathan een GROTE ontdekking... Leeftijd 4+

Raargebeurd! – Emanuel Wiemans



Uitgeverij Rubinstein

EEN WERVELLENDE REIS LANGS 'S WERELDS MAFSTE MYSTERIES! Twee nieuwsgierige kinderen belanden in het rariteitenkabinet van Meneer Fred op zoek naar een écht mysterie. Daar weet Meneer Fred wel raad mee. Waar zijn bijvoorbeeld al die schepen gebleven in de Bermudadriehoek? Bestaat de Verschrikkelijke Sneeuwman echt? Vaart de Vliegende Hollander nog steeds rond? En... leeft Elvis nog? Meneer Freds verhalen zijn zo levendig dat het lijkt alsof ze er zelf bij zijn! Maar zijn ze nou waargebeurd of raargebeurd...?

Leeftijd 7+

Misjka - Edward van de Vendel



uitgeverij Querido

Als Roya met haar ouders en broers eindelijk een huis krijgt in Nederland, vindt ze dat daar ook een huisdier bij hoort. Het wordt een schattig dwergkonijntje, en ze noemt het Misjka. De hele familie is dol op hem.

Roya begint aan Misjka te vertellen over de vlucht uit haar land. Maar ze beseft dat ze daar zelf lang niet alles meer van weet.

En dan, op een dag, is Misjka opeens verdwenen.

Dit ontroerende verhaal over de liefde voor een huisdier en de vlucht van een gezin uit een oorlogsgebied is gebaseerd op ware gebeurtenissen.

Het is geschikt om voor te lezen en om zelf te lezen vanaf 8 jaar. Annet Schaap maakte er prachtige illustraties bij in kleur. Leeftijd 8+

Over gehaktballen – Saskia de Jong



uitgeverij Lemniscaat

Een vrolijk debuut over vriendschap, een hond... en gedichten! Oma leest graag en veel. Ze leest Sjuul altijd de stukjes voor die ze mooi vindt. En vaak zijn dat gedichten. Sjuul heeft niks met gedichten – dat is meer iets voor volwassenen, vindt ze. Maar het blijkt wel handig dat oma er zoveel kent als Sjuul in de bibliotheek Luca tegenkomt, die een gedicht zoekt om voor te lezen op de begrafenis van zijn oma. Luca is natuurlijk verdrietig, en tot overmaat van ramp moet haar hond nu ook nog weg... Dus bedenken Sjuul en Luca een plan. Over gehaktballen is een heerlijk debuut dat smaakt naar meer, waarin de lezer stiekem

– samen met Sjuul – met allerlei gedichten in aanraking komt. Een verhaal om blij van te worden en een eerste introductie in de wereld van de poëzie. Leeftijd 8+

De Zolderkampioen – Maarten Kuipers



uitgeverij Condor

De wereldberoemde voetballer Vinci di Balles is het zat om beroemd te zijn. Hij voelt zich een circusdier en is alle lol in voetbal verloren. Als hij op uitnodiging van zijn manager in diens geboorteplaats Dalfzand is, besluit Vinci te vluchten. Weg van de fotografen, weg van gillende fans. Vinci sluipt zijn hotel uit en springt achter op de fiets bij Ramo. Zo belandt Vinci di Balles, de beste voetballer van de planeet, op de zolderkamer van Ramo! En niemand mag het weten... Hoe houdt Ramo dit ooit geheim?

Na Roljoch (2021) is dit het hilarische, nieuwe verhaal van Maarten Kuipers. Met veel humor, spannende plotwendingen en prachtige illustraties van Emanuel Wiemans. Leeftijd 10+

Hoor je mij? – Caja Cazemier & Martine Letterie



Uitgeverij Ploegsma

Als je moet leven in twee werelden...

Heden: Sterre vindt het spannend om naar de brugklas te gaan. Ze is doof, maar wil absoluut geen tolk mee naar school. Wat ze wel wil? Vooral niet opvallen! De eerste weken zijn heel leuk, maar al snel merkt ze dat ze dingen mist: grapjes, informatie van de docenten. En dan heeft ze ook nog het idee dat iedereen over haar praat. Sterre merkt dat alles veel makkelijker gaat als ze met haar dove vrienden is... Waar hoort ze thuis?

Jaren vijftig: Freek zit op een internaat voor dove kinderen. Daar moet hij eindeloze spraaktrainingen volgen. Zijn ouders schamen zich voor hun doofheid, en verbieden Freek om gebarentaal te gebruiken als anderen het kunnen zien. Als Freek te horen krijgt dat hij niet mag doorleren, wordt het hem te veel. Hij loopt weg.

Op een bijzondere manier vervlechten Cajo Cazemier en Martine Letterie de verhalen van twee dove tieners - een in het verleden en een in het heden - die allebei hun plek zoeken in de wereld..
Leeftijd 10+

Zeemeermeisje - Jowi Schmitz



Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren

Miki ontdekt op het dak van haar huis een oude vrouw. Het is Chris, die daar een tent heeft gebouwd en samen met haar hond Bux een geheim leven leidt. Miki woont nog niet zo lang in de stad, ze komt uit Dedemsvaart, daar hebben ze geen dames op daken. Ze moet er dus even aan wennen. Wat het allemaal niet makkelijker maakt, is dat de moeder van Miki op het punt staat op reis te gaan. Nóg meer verandering, en Miki vindt dat maar niks. Totdat ze ontdekt dat Chris haar nodig heeft. Dat is voor het eerst, Miki is nog nooit nodig geweest. Ze besluit het diepe in te duiken en samen met Chris en Bux op een boot te stappen. Een zeevrouw, een zeehond en een zeemeermeisje. Jowi Schmitz schreef met 'Zeemeermeisje' een boek over een wereld waarin de dingen niet zwart-wit zijn, maar veelkleurig. Of 'modderig', zoals Miki het liever noemt. Een boek over het verleggen van verlangens en over het onder ogen zien van de modderigheid van het leven - en er nog blij van worden ook. Leeftijd 10+